



ΕΠΙΤΑΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΤΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο "ΑΛΦΕΙΟΣ"

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4 - 106 77 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 38 40 568 * ΧΡΟΝΟΣ 19ος - ΑΡ. Φ. 180 * ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1998



«ΠΟΛΥΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΤΟ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ

Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Πέρασε η πρώτη φάση των θορυβωδών Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών, πέρασε και η δεύτερη σιωπηλή κάπως κατά την οποίαν οι συνεννοήσεις και οι διαβουλεύσεις έδωσαν και πήραν. Κατά τη διάρκεια των εκλογών είδαμε κι ακούσαμε πολλά. Οι υποψήφιοι άρχοντες, φόρεσαν τα καλά τους, αυτοδιαφημίστηκαν με αεροπανώ, έβαλαν στα προπαγανδιστικά φυλλάδια τη φωτογραφία τους, με το πλατύ χαμόγελο, περιδιάβαιναν τις αγορές γραβατωμένοι, απευθύνθηκαν στο «λαό» στις συνοικίες, στα καφενεία, και σε σπίτια, μοίρασαν υποσχέσεις και όλοι προσιώνιζαν περιφανή νίκη. Όμως το ίδιο έργο τόχουμε ξαναδεί τετραετίες τώρα. μετά την ψηφοφορία και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων όλοι συνέρχονται, συγκεντρώνονται και αφουγκράζονται τα «μηνύματα» αναλαμβάνουν ευθύνες τυχόν αποτυχιών, αναθεωρούν τα υπεσχημένα και αγνοούν τον πρωταγωνιστή «λαό» επιμένοντας στη στείρα «πολιτική» ότι απ' αυτή τη μάχη βγήκαν «νικητές». Πουθενά δεν βλέπουν ηττημένους. Και εδώ είναι το έξυπνο των κομματικών που πρότειναν και υποστήριξαν υποψηφίους. Αν χάσουν, έχασαν υπαιτιότητά τους αν κερδίσουν κέρδισε το κόμμα.

Έχουν την κυριότητα και σπουδαιότερη σημασία τούτων των εκλογών, ότι αυτές έχουν μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα, που συνιστάται στο να εφαρμόσουν το νεοσύστατο σχέδιο «Καποδίστριας» ανεξάρτητα αν έγινε ή όχι καθολικά αποδεκτό από το σύνολο του Ελληνικού λαού. Εκείνοι λοιπόν που θα κληθούν να μπουν στην αρένα των προσπαθειών, πρέπει νάχουν μεράκι, ήθος και γνώσεις, πρέπει νάιναι άνθρωποι πολιτευόμενοι μεν, αλλά όχι κομματάτογχοι φίλα προσκείμενοι στο περιβάλλον όπου ανθούν τα διαπλεκόμενα. Γιατί πολύ φοβούμαι πως αν τούτη η πρώτη δοκιμή εφαρμογής του «Καποδίστρια» αποτύχει, τότε σε μερικές τετραετίες, οι Δήμοι και οι Νομαρχίες αντί για ζωντανά κύτταρα της ελληνικής επαρχίας θάχουν καταστήσει φέουδα της νομενκλατούρας.

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η πρωτογενής ως εξουσία του λαού και τα όργανά της απαιτούν να διατηρούν την αυτοτέλειά τους έναντι των ανωτέρων βαθμίδων της Διοίκησης και να συμμετέχουν ενεργά σ' όλες τις αποφάσεις που την αφορούν χωρίς περιορισμούς και κομματικές εξαρτήσεις. Αυτή τους όμως η απαίτηση έχει καταστρατηγηθεί. Είναι τους πάσι γνω-

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

«Αφιέρωμα στο ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΝΣΤΙΝΗ και στους 7 συντρόφους του, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΑΡΓΕΝΤΗ, ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΟΡΩΝΙΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΙΚΟΛΙΔΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΘΕΟΧΑΡΗ ΤΟΡΟΥΝΤΖΙΑ και ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΝΤΖΑ, που εκτελέστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας, για τα 200 χρόνια από το θάνατό τους».

Ο Έλληνας φορέας μιας έμφυτης αγωνιστικής αντίληψης, είτε ως ομηρικός ήρωας, είτε ως Ακρίτας, είτε και ως ιδεολόγος επαναστάτης, διαπνέεται από μια ιδεαλιστική αντίληψη της ζωής.

Το θάρρος και η γενναϊότητα στοιχεία ταυτόσημα με την ομηρική αρετή, αποτελούν την κυρίαρχη ιδιότητα για τη συνέχεια της φυλής και την επίσης ιδιότητα ενός βιοτικού προτύπου, στο οποίο επικρατεί η έννοια της τιμής και της θυσίας του ατόμου για τα ιδανικά, πρωτεύουσα θέση στα οποία κατέχει η ελευθερία, για την πατρίδα και για το Σύνολο γενικά σ' ένα κόσμο, όπου προέχουν οιαξίες της ανδρείας, της φιλοπατρίας και του ήθους.

Μέσα από τους αδιάκοπους αγώνες του Ελληνικού Έθνους, κατά τη διαδρομή της μακράιων ιστορικής του πορείας, διακρίθηκαν θαρραλέοι αγωνιστές, που δόξασαν τον Ελληνισμό τόσο στους ιδεολογικούς αγώνες, όσο και στα πεδία των μαχών, που οι ίδιοι με την γραφίδα τους είχαν προετοιμάσει.

Ένας από τους αγωνιστές αυτούς ήταν ο Ρήγας από το Βελεστίνο.

Η ζωή του Ρήγα ξεκινάει και τελειώνει το μύθο.

Αποτελεί ένα συμπυκνωμένο δράμα με ένα μοναδικό ήρωα, αντάξιο της Σοφόκλειας τραγωδίας, μια ηγετική φυσιογνωμία, έναν ποιητή, λόγοι και οραματιστή, έναν έμπορο, πατριώτη και ασυμβίβαστο επαναστάτη, που έδειξε υπερβολική πίστη και εμπιστοσύνη που προδόθηκαν.

Ο πρωτομάρτυρας του Ελληνικού αγώνα του 1821 για την ανεξαρτησία είναι ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες της σύγχρονης Ελλάδας, καθώς υπήρξε ο πρώτος, που συνέλαβε το ενδεχόμενο μιας εθνικής επανάστασης σε μεγάλη κλίμακα για την απελευθέρωση της ελληνικής πατρίδας από τους Οθωμανούς επικυρίαρχους της, περίπου τριάντα χρόνια πριν από την έκρηξη του Ελληνικού αγώνα της ανεξαρτησίας. Στόχος του δεν ήταν μόνο η ένοπλη εξέγερση, αλλά η αναγέννηση του σκλαβωμένου λαού μέσω της εκπαίδευσης, τη διδασκαλίας των πνευματικών έργων των προγόνων και της δημιουργίας εθνικής, κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης.

Ο Ρήγας γεννήθηκε στο Βελεστίνο της Τουρκοκρατούμενης Θεσσαλίας και ονομάστηκε κατά την τότε συνήθεια Βελεστινλής και με το όνομα αυτό φέρεται στα έγγραφα της δίκης της Βιέννης.

Επειδή το Βελεστίνο ευρίσκεται στη θέση των αρχαίων Φερρών ονομάστηκε αργότερα από τους Έλληνες λόγιους Φεραίος.

Από την κατάθεσή του στον

Αυστριακό ανακριτή προκύπτει, ότι γεννήθηκε το 1757, αφού δήλωσε ηλικίας 41 ετών το 1798.

Του ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Το επίθετο Βελεστινλής το διάλεξε ο ίδιος γιατί έτσι υπέγραφε.

Τον πατέρα του τον έλεγαν Κυριαζή και τη μητέρα του Μαρία. Ο Πουκεβίλ λέει, ότι είχε μια αδελφή την Ασήμω και έναν αδελφό τον Κωνσταντίνο, που με την έκρηξη της επανάστασης του 1821 έφθασε στην Αιτωλία και έκανε να απηχίσουν οι επαναστατικοί παιάδες του εμπνευσμένου αδελφού του.

Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο Βελεστίνο και στη συνέχεια στη Ζαγορά, ενώ στη συ-

νέχεια εφοίτησε στο σχολείο των Αμπελακίων, καθόσον ο πατέρας του ήταν εύπορος έμπορος του Βελεστίνου.

Κατόπιν έκανε το γραμματοδιδάσκαλο στο χωριό ο Κισσός του Πηλίου, για να καταφύγει αργότερα στο Αρματολίκι του Ολύμπου, όπου ήταν αρματολός, ο θεός Σπύρος Ζήρας.

Ύστερα έφυγε για το Άγιο Όρος και στη συνέχεια για τη Κωνσταντινούπολη, όπου γνώρισε την οικογένεια Υψηλάντη μαζί με τη οποία το 1774 έφυγε για τις παραδουνάβιες ηγεμονίες.

Διετέλεσε κατά το διάστημα της παραμονής του στην Πόλη ιδιαίτερος γραμματέας του Μεγάλου Δραγουμάνου Αλεξάνδρου Υψηλάντη, όπως αναφέρει ο Φιλήμονας.

Κοντά στην οικογένεια Υψηλάντη έμαθε ξένες γλώσσες στην εκμάθηση των οποίων έδειξε καταπληκτική ικανότητα. Έμαθε Τούρκικα, Βλάχικα, Γερμανικά και Γαλλικά, που τα χειριζόταν όπως τη μητρική του γλώσσα.

Στο σπίτι της οικογένειας Υψηλάντη γνώρισε τους ισχυρούς κύκλους των Φαναριωτών, που κινούσαν την εξωτερική πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Στα 1776 έφυγε με τον Κωνσταντίνο Υψηλάντη για σπουδές στη Γερμανία, όπως αναφέρει ο Στόικος, με τον οποίο διαφωνούσε μεν ιδεολογικά, πλην όμως και οι δυο ασχολούντο με την ποίηση, τη λογοτεχνία και τις καλές τέχνες, όπως και οι δυο πίστευαν στην ανάγκη της απελευθέρωσης των Ελλήνων.

Στα 1780 ευρίσκεται στο Βουκουρέστι κανονικά εγκατεστη-

μένος ως γραμματέας του ηγεμόνα της Βλαχίας Αλεξάνδρου Υψηλάντη, όπου επέδειξε φιλοπονία, εξυπνάδα, ζωηρότητα και ευστροφία, αφού συνδέθηκε στενά με τον λαό των Βλάχων και τους πλούσιους Έλληνες εμπόρους, που κρατούσαν την οικονομία στα χέρια τους.

Με την πρωτοβουλία των πλουσίων αυτών Ελλήνων στο Βουκουρέστι εκδίδονται ελληνικά βιβλία, δημιουργείται θέατρο και σημειώνεται στροφή προς την κλασική αρχαιότητα σε αντίθεση με τον πνιγμένο από το Πατριαρχείο και τις μεσαιωνικές του αντιλήψεις πνευματικό κόσμο του Φαναριού.

Σύμφωνα με τον Ρουμάνο Ιστορικό Ξενοπόλ ο Ρήγας στα 1780 ενώ ήταν γραμματέας του Υψηλάντη, δημιούργησε μεταξύ των Ελλήνων μια μυστική οργάνωση που την ονόμασε «εταιρεία των φίλων». Ο Δασκάλος στο βιβλίο του Ρήγας Βελεστινλής υποστηρίζει ότι η εταιρεία αυτή δεν ήταν ομοκαπελευθερωτική οργάνωση.

Στα 1785 καταγγέλλθηκε στην Πόλη η ύπαρξη μιας σημαντικής επαναστατικής οργάνωσης, στην οποία πήρε μέρος και ο Βελεστινλής, αφού ένας από τους ιδρυτές της ήταν ο φίλος του Κωνσταντίνος Υψηλάντης.

Ενώ ο Ρήγας ευρισκόταν στο Βουκουρέστι διορίστηκε ηγεμόνας της Βλαχίας ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, άνθρωπος μορφωμένος και πατριώτης, ο οποίος στη συνέχεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη θέση του και να καταφύγει στη Ρωσία, ενώ ο Ρήγας έγινε ιδιαίτερος γραμματέας του νεου ηγεμόνα Νικολάου Μαυρογένη, που δεν ανήκε στους Ευρωγενείς οίκους του Φαναριού, πλην όμως, αφού έ-

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Από την πρώτη κιόλας Κυριακή της εκλογικής αναμέτρησης των Δημοτικών Εκλογών (11/10/1998) το Επιτάλιο σαν έδρα του νεοσύστατου Δήμου Βώλακος εξέλεξε τον πρώτον Δήμαρχο του νέου Δήμου.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει και αλλιώς μια και οι υποψήφιοι ήταν μόνο δύο, οι συμπατριώτες μας Σάκης Καρτάλος και Κωστάκης Καρτάλος.

Νικητής ανεδείχθη ο Κωστάκης Καρτάλος που ηγείτο του συνδυασμού «Ενωτική Κίνηση Δήμου Βώλακος» με ψήφους 1368 (53,19%) έναντι 1204 (46,81%) που έλαβε ο αντίπαλος του Σάκης Καρτάλος που ηγείτο του Συνδυασμού «Δημοτική Συνεργασία».

Από το συνδυασμό του Κ. Καρτάλου εκλέγονται Δημοτικοί Σύμβουλοι οι Κόττας Γεώργιος με 207 σταυρούς, Κουνέλης Διονύσιος με 205 σταυρούς, Καπρούλιας Αγγελής με 204 σταυρούς, Δημακόπουλος Αντώνιος με 157 σταυρούς, Κουφόπουλος Νικόλαος με 126 σταυρούς, Μπαλάσκας Ιωάννης με 126 και Στέλιος Γκούμας (101).

Από τον συνδυασμό του κ. Σ. Καρτάλου εκλέγονται οι Σάκης Καρτάλος, Γεώργιος Μπάρκας (214), Ανδρ. Βρυνιώτης (205), Κ. Γεράνιος (220) και Β. Κονταξής.

Στους επιτυχόντες ευχόμαστε να δουλέψουν για το καλό του τόπου μια και η επιθυμία όλων μας είναι αυτή.

Το Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΟ Δ.Σ. του Συλλόγου Επιταλιωτών της Αθήνας «ΑΛΦΕΙΟΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού καλεί τά μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 1999 καί ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα «RODOLFO RETRO» (Φιλελλήνων και Ναυάρχου Νικοδήμου 1 - Σύνταγμα, τηλ. 3245660) με θέματα:

1. Διοικητικός απολογισμός.
2. Οικονομικός απολογισμός.
3. Έγκριση ισολογισμού.
4. Αρχαιρεσίες.
4. Κόψιμο βασιλόπιτας.

Παρακαλούνται οι πατριώτες να μην λείψουν απ' την συγκέντρωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Η Γεν. Γραμματέας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

